

Η ιστορία των μαθητικών παρελάσεων είναι πάνω κάτω γνωστή, αν και στοχευμένα έχει αποσιωποιθεί από την εκπαιδευτική διαδικασία. Εμπνευστής τους ο δικτάτορας Μεταξάς, ο οποίος

από την εξέδρα του, το 1936, έβλεπε με ευχαρίστηση τις νοσηρές ναζιστικές του φαντασιώσεις να παίρνουν σάρκα και οστά στις, στρατιωτικά, οργανωμένες ορδές των μαθητών/τριών που παρελαύνουν επικεφαλής της πομπής. Ο σκοπός είναι ξεκάθαρος.

η ανάπτυξη της στρατιωτικής συνείδησης της νεολαίας.

Οι δεκαετίες πέρασαν και στη θέση του δικτάτορα και του βασιλιά κάθονται, τώρα, με άνεση οι πολιτικοί εκπρόσωποι της αστικής δημοκρατίας. Οι μαθητές/τριες παραμένουν

εξαναγκασμένοι/ες να συμμετέχουν σε αυτό το μιλιταριστικό κατάλοιπο ολοκληρωτικής νοοτροπίας διαχωρισμένοι/ες με βάση το φύλο (αγόρια - κορίτσια), τη σωματική διάπλαση (ψηλοί - κοντοί), τη βαθμολογία (καλοί - κακοί). Εξαναγκασμένοι/ες με βηματισμό, ζύγιση, στοίχιση και κεφαλή δεξιά να αποδίδουν τιμές και χαιρετισμούς στον υπουργό, το νομάρχη, το δεσπότη, τον αρχηγό της αστυνομίας, σε όλον αυτό τον πολιτικό, αστυνομικό,

στρατιωτικό συρφετό και το πανταχού παρόν παπαδαριό. Η άρνηση συμμετοχής επιφέρει, ενιοτε, και τις αντίστοιχες γνωστές κυρώσεις με τις απουσίες και τις αποβολές, άλλα και τις απειλές για ακύρωση των εκδρομών να είναι οι συνηθέστεροι εκφοβισμοί.

Ήδη όμως από τις τελευταίες παρελάσεις το κλίμα πειθήνιας συμμετοχής φαίνεται να αλλάζει. Τα περιστατικά διαφωνίας και

αντίστασης όλο και πληθαίνουν μέσα στους κόλπους του συστήματος. Μαύρα μαντίλια, περιβραχιόνια, μούντζες στους επισήμους και αποστροφή του βλέμματος, αποχωρήσεις σχολείων

κατά τη διάρκεια της παρέλασης αποτελούν εκφράσεις της γενικότερης κοινωνικής δυσαρέσκειας και οργής. Οργής ενάντια σε ένα σύστημα που οδηγεί στη φτώχεια, την εξαθλίωση και τη μιζέρια, ενώ την ίδια στιγμή μας πουλάει το παραμύθι πως όλοι/ες πρέπει να αντιμετωπίζουμε μαζί τα προβλήματα της χώρας με συναίνεση και συγκατάβαση προβάλλοντας το πρόσχημα της εθνικής ενότητας.

Καμιά συμμετοχή λοιπόν στις παρελάσεις και τα εθνικά πανηγύρια παρά μόνο για τη συνολική εκτροπή τους!

To στέκι Αντίπονα είναι ένας αντιεξουσιαστικός χώρος που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αριστοβούλου και Πυλάδου στα Κάτω Πετράλωνα. Το έντυπο αυτό είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τους μαθητές των γειτονιών μας. Ένας άλλος είναι να περάσετε να τα πούμε και από κοντά κάθε Τετάρτη (7-9) και Σάββατο (6-9).

stekiantipnoia.squat.gr

KONAINA

Έντυπη αντιεξουσιαστική παρέμβαση στα σχολεία του Κουκακίου, των Πετραλώνων και του Θησείου



Οκτώβρης 2011



Μάρτιος 2012

