

«Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν»

Βιώνοντας ακόμα μία κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, ερχόμαστε αντιμέτωποι με το φάντασμα του εθνικισμού/φασισμού/ρατσισμού. Όπως και άλλοτε (κρίση του μεσοπόλεμου, ψυχοπολεμική πετρελαϊκή κρίση) έτσι και σήμερα το κράτος και το κεφάλαιο των οργανωμένων οικονομικών ελίτ προωθώντας εθνικιστικά/φυλετικά ιδεολογήματα και μορφώματα ενισχύουν κρατικές/παρακρατικές συμμορίες. Μ' αυτόν τον τρόπο, όπως πάντα άλλωστε, επιχειρούν να διατηρήσουν την εξουσία και την εξέχουσα κοινωνική τους θέση και να εντατικοποιήσουν την εκμετάλλευση και τον αποκλεισμό όσων θεωρούν αναλώσιμους, περιττούς, απείθαρχους και όσων δεν χωράνε στα γρανάζια της καπιταλιστικής τους μηχανής.

Ήδη τα προσωπικά και εργασιακά δικαιώματα και οι ελευθερίες καταπατούνται. Προληπτικές προσαγωγές, συλλήψεις, εξευτελισμοί, επιχειρήσεις σκούπα, διαπόμπευση, ξυλοδαρμοί, βασανιστήρια και δολοφονίες μεταναστών, ναρκομανών, ιεροδούλων και περιθωριοποιημένων, ομοφυλόφιλων, ρομά και αντιρρησιών συνείδησης συμβαίνουν όλο και πιο συχνά. Με τους θεσμικούς «φρουρούς του έθνους» μπάτσους και τους μη θεσμικούς «προστάτες της φυλής» φασίστες να μένουν στο απυρόβλητο. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ζουν και βασιλεύουν ενώ ο αριθμός τους αυξάνεται, με αποκλεισμένους μετανάστες στοιβαγμένους σε κοντέινερ και σε άθλιες συνθήκες. Τα ΜΜΕ συνεχίζουν να παραπληροφορούν και να λειτουργούν ως ιδεολογική εμπροσθοφυλακή του κράτους και του οικονομικού συστήματος, δημιουργώντας εντυπώσεις και σπέρνοντας το φόβο. Εξαπολύονται επιθέσεις σε στέκια, αυτοοργανωμένους χώρους και καταλήψεις, αγωνιστές βασανίζονται και διασύρονται προς εκφοβισμό και παραδειγματισμό των εκμεταλλευομένων. Καταστέλλεται βίαια κάθε είδος διαμαρτυρίας, γίνονται επιστρατεύσεις και καταστρατηγούνται ακόμα και τα υποτιθέμενα «κεκτημένα» του σύγχρονου «κοινωνικού κράτους».

«Στις πόλεις που λατρεύουμε μιλάνε χίλιες γλώσσες»

Εμείς αντιτάσσουμε ότι η κρίση αποτελεί ευκαιρία, όχι για να δαγκώσουμε τον διπλανό μας, αλλά για να πάρουμε τις ζωές στα χέρια μας, να αυτοοργανωθούμε, να αλληλεπιδράσουμε και να δημιουργήσουμε εκείνες τις κοινωνικές δομές, όπου ο καθένας θα συμβάλλει σύμφωνα με τις δυνατότητες του και θα απολαμβάνει σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Αν οι κυρίαρχοι, πολιτικοί, τράπεζες, πολυεθνικές, κανάλια, δεσποτικοί, καιροσκόποι, κερδοσκόποι και οι λακέδες τους νοιώθουν ότι είναι η ευκαιρία τους για να αρπάξουν όλο τον πλούτο, φυσικό η τεχνητό, εμείς απαντάμε ότι νοιώθουμε πολύ τυχεροί, που έλαχε σε εμάς να βιώσουμε την κρίση, γιατί έχουμε όλα τα εφόδια και τους λόγους να ανατρέψουμε το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα και να αφήσουμε μια γλυκιά παρακαταθήκη για το μέλλον της ανθρωπότητας, συντρίβοντας μαζί με τον καπιταλισμό και την εμπροσθοφυλακή του, τον φασισμό, ούτος ώστε να μην ξανασηκώσει κεφάλι ποτέ και να ριχτεί εκεί που του αρμόζει, στον καιάδα της ιστορίας.

**ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑΜΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΑ.**

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

